



MUSEITIDNINGEN

Medlemsblad för Råå museiförening

ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte i Raus Församlingsgård

Torsdagen den 21 mars 2002, kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar

Servering av gott kaffe och goda kakor, pris kr 25:-

"Miljön i havet"

Peter Göransson berättar om
biologisk mångfald i vårt havsområde



Sjöstjärnan Crossaster papposus, även kallad solstjärna, finns i Knähakenområdet utanför Helsingborg. Foto Peter Göransson.

Årskrönika

Verksamhetsberättelse för Råå Museiförening 2001

Årsmötet för år 2000 avhölls den 27 mars 2001 i Raus församlingsgård. Ett 90-tal medlemmar var närvarande vid vår stämma.

Föreningens ordförande hälsade välkommen, årsmötet ansågs behörigen utlyst, dagordningen fastställdes och till mötesordförande valdes Sven Wittgren samt till sekreterare Göran Berling. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Kerstin Jönsson och Curt Olsson.

Årsmötets ordförande, Sven Wittgren föredrog verksamhetsberättelsen för 2000 och uppehöll sig särskilt vid verksamhetens goda utveckling samt det gångna årets goda resultat.

Museets revisor, Stig Fernehall, föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2000, vilket årsmötet antog.

Inga motioner förelåg och valberedningens förslag föredrogs och godkändes av årsmötet.

Efter den traditionella kaffestunden och lottdragningen hälsades förre chefen för Kronborgs Museum, Henning Henningsen, kvällens föredragshållare, välkommen för att berätta om votivskepp och votivskeppsfester. Det blev för alla en stor upplevelse att få lyssna på Henning Henningsens målande och fängslande berättarstil, när han gav sig i kast med votivskeppens historia i Norden. Mycket imponerande att kunna hålla ett anförande på ca 45 minuter utan manus vid Henning Henningsens höga ålder. Årsmötet avslutades med att föreningens ordförande tackade årsmötets ordförande och alla medlemmar för sitt visade intresse för dagens förhandlingar och museets

verksamhet.

Efter avslutat årsmöte konstituerade sig styrelsen enligt följande.

Ordförande Ragnar Thornberg valdes av årsmötet.

Övriga styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Sigvard Windfors, vice ordförande

Eva Olsson, sekreterare

Torsten Sturesson, kassör

(ovanstående 4 utgör AU)

Bengt Rådbrink, materialförvaltare

Siv Olsson, medlemsregistrator

Gunilla Kittel

Marianne Wittgren

Cal Åström

Michael Backe, suppleant

Jan-Arthur Delin, suppleant

Bengt Persson, adj. marknads och IT-ärenden.

Styrelsen har genomfört 7 st protokollförda möten under verksamhetsåret, alla föregångna av AU-möte.

Antal medlemmar vid årsskiftet var xxx, varav xxx ständiga medlemmar samt xxx årsbetalande.

Besöksfrekvensen

För första gången i museets historia har allmänheten varit större än gruppbesöken. Detta med anledning av den intressanta utställningen "Den svenska färjetrafikens utveckling i norra Öresund".

Totalt har 6111 besökt vårt museum och detta är fördelat på 3755 allmänna besök och 2366 personer i grupparrangemang.

En siffra upp och en siffra ner, men totalt är besöksfrekvensen ganska konstant på vårt museum.

Ett stort tack till alla dem som välvilligt har ställt sig till förfogande för att kunna genomföra alla dessa besök.

Hedersmedlemmar

Inga nya hedersmedlemmar har utsetts under verksamhetsåret.

Donationer

Museet har i år förärats 3 st penningdonationer:

Nils Svensson, Råå har donerat 10 000 kr, som museet fritt disponerar. Denna donation är registrerad som Nils Svenssons fond.

25000 kr har donerats av Hans och Märilt Rausing och i samband med Hans Rausing 75-årsdag har brodern Sven Rausing donerat 15 000 kr.

Båda dessa donationer förvaltas i museets

ordinarie räkenskaper och kommer ej att registreras som någon fond.

I övrigt har museet erhållit mindre penninggåvor och olika musiala ting, som främjar verksamheten.

Ett stort och hjärtligt tack till alla våra donatorer.

Utställningar

Årets 3 utställningar har varit:

Den svenska färjetrafikens utveckling i norra Öresund, utställare Kjell Hansson. Denna utställning har utförligt redovisats i museetidningen inför Höstmötet och som också nämnts tidigare i verksamhetsberättelsen blev det en stor publiksuccé.

Sjöscouting i vått och torrt, utställare Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening. Sjöscouting är alltid lika trevligt att titta på och



xx Foto Bengt Andersson.

har fostrat många ungdomar genom åren. Många har även blivit inspirerade att välja sitt yrke med havet som anknytning.

Båtmiljöer i svart och vitt-teckningar och grafik, utställare Stig Rybrink. Denna utställning innehöll många intressanta marina motiv, vilket resulterade i en hel del ”röda prickar” till glädje för utställaren och för oss på museet.

Stort tack till alla som arbetat och genomfört våra utställningar.

Aktiviteter

Museet har under året haft aktiviteter utomhus med våra tändkulemotorer i samband med Fiskelägets Dag och Sillbordet. I övrigt har inga riktade aktiviteter genomförts.

IT/ PR- gruppen

IT/PR –gruppen, som numerar arbetar under namnet *marknadsgruppen*, har varit mycket verksam under året. Gruppen har haft kontakter med olika kulturella instanser såsom Visit Helsingborg, Kultur Skåne, Skånes Turistråd, Skånes Hembygdsförening, Malmö Museum, Helsingörs Sjöfartsmuseum, Simrishamns Museum m fl. Största aktiviteten, som gruppen arbetade fram var *Releaseparty* på Marina Plaza, där Hans Villius kåserade samt vår nya marknadsfilm ”*Från fiskeboderne wed Råå till fiskebodarna på Råå*” visades.

Samma dag på kvällen var även Hans Villius aktiv på Kongresscenter i Helsingborg där även marknadsfilmen visades. Detta var en aktivitet för allmänheten.

Båda dessa arrangemang har givit stor respons till museet.

Detta är en del av vad marknadsgruppen har jobbat med under året.

Gruppen är mycket kreativ och vi vill ge ett stort tack för era insatser.

Höstmötet

Höstmötet avhölls den 23 oktober 2001 med sedvanliga rapporter och information om museets vår-, sommar- och höstaktiviteter. Museets marknadsgrupp hade ansvar för kvällens program. Nils Pålsson redogjorde för gruppens tankar och funderingar. Kvällens höjdpunkt var premiären för museets nya marknadsfilm ”*Från fiskeboderne wed Råå till fiske-bodarna på Råå*”. Denna premiär var med all säkerhet anledningen till medlemmarnas stora intresse för höstmötet.

Studieresa

Årets studieresa gick till Göteborg. Ostindiska Kompaniets byggnation av en ny ostindiefarare var resans stora mål. Ingen i gruppen blev besviken. Vi mottogs av en fantastisk guide, som fullständigt hänförde oss med allt vad historia och den nya byggnationen innebar. Alla blev helfrälsta och många av oss vill säkert uppleva fartyget i vattnet. Resan gav som vanligt tillfälle till trevlig gemenskap samt idé och tankeutbyte kring vårt eget museum.

Årsavslutning

Året avslutades i ”ny” lokal, Råå Fritidsgård med sedvanligt julbord och Lucia med tärna sjöng stämmingsfulla julsånger. Ordförande tackade för ännu ett innehållsrikt år med många stora arbetsinsatser för vårt museum. Dessutom uttryckte han sin beundran för all denna energi som finns samlad i jobbgänget och styrelsen.

För Råå Museum - Vi gör det tillsammans

Väl mött på årsmötet!

Ragnar Thornberg
ordförande

Råå Järn- och Maskinaffär

1905 - 2001

Några glimtar från det gångna seklet

I månadsskiftet mars - april 1905 öppnades vid Storgatan i Råå i sjökaptan N.O. Olssons helt nyuppförda fastighet Råå Järn- och Maskinaffär (nuvarande Rååvägen 32). Grundarna var skeppsbyggmästare Emil Holm och byggmästare Magnus Lundström.

Emil Holm föddes på Råå 1871 och hade blivit faderlös redan vid ett års ålder, då hans far båtbyggare Sven Holm hade dött i lunginflammation endast 34 år gammal. Emils son John berättar om sin far att han efter sin konfirmation - liksom så många andra Rååpojkar på den tiden - gick till sjöss.

Han arbetade som skeppstimmer-

man på ett par långseglingar och sedan på varv i USA. Efter återkomsten till hemlandet arbetade han på varv i Landskrona innan han slog sig ner på sin barndoms Råå, där han 1899 startade Råå Warfs-aktiebolag, senare A-B Holms Skeppsvarv, under många år Råås största arbetsplats. Varvets första 50 år är sedan länge väl dokumen-



Grundarna av Råå Järn- och Maskinaffär, Emil Holm (t.v.) och Magnus Lundström.



Råå Järn- och Maskinaffärs första lokal 1905-1930 (t.v.). I södra delen av huset fanns under några år A. Andersson & Co Skrädderi och Herrekipering.

terade, så här koncentrerar vi oss på järnhandeln.

Magnus Lundstöm var den äldre av de två. Han föddes 1856 i Källna och var gift med en Rååflicka. Inom parentes sagt med en dotter till den skräddaremästare Mårten Palm som har gett namn åt Mårtensgatan (tack Curt Persson för den uppgiften). 1905 var han redan etablerad byggmästare - till och med så smått berömd. Bl.a. hade han byggt Emanuelskyrkan på Råå, och 1894 hade han efter egna ritningar låtit uppföra kapellet på Råå kyrkogård.

Trots ålderskillnaden var de två vänner, och de kände nu att de genom att öppna en järnhandel skulle kunna bli sina egna leve-

rantörer av järnvaror till sina respektive verksamheter.



Sjökapten Axel Ryhl ägde järnaffären under perioden 1913-1925.



Eldsjälarna som för dagens Rååbor alltid framstått som synonyma med järnaffären. John Holm (t.v.) drev affären till 1960 då Kurt Åkerman tog över.

Ägarna genom åren

I början drev de järnhandeln gemensamt, men redan 1910 dog Magnus Lundström, och då övertog Emil Holm ensam hela verksamheten. Han ägde affären fram till 1913, då han av okänd anledning överlät rörelsen till sjökaptan Axel Ryhl. 1925 återköpte han affären, och sedan var den åter i familjen Holms ägo fram till i januari 1960, då Kurt Åkerman tog över. I 35 år drev Kurt affären men överlämnade den 1995 till paret Svetka och Dennis Blennmo som efter 5½ år lade ner rörelsen.

De första åren

Vi kan se i kassaboken från den allra första tiden att redan i början

av mars 1905 togs i Jonstorp-Farhults Sparbank ett ”Gemensamt lån för hwilket J.E. Holm står såsom låntagare och M. Lundström och J. Jönsson som borgensmän att amorteras på 10 år med lika skyldighet för nämnde Lundström och Holm.” Borgensmannen J. Jönsson var lantbrukaren Jöns Jönsson från Mjöhult, som så småningom ingick i varvets styrelse.

Och pengarna behövdes, för snart började utgifterna komma. Bodinredningen kostade 300 kr, ”arbetslön å dito” 325 kr, 1 skrivbord 10kr. Man började också frakta varor till affären. Ständigt återkommande utgifter var frakt på Decauvillen - 60 öre en gång, 40



År 1915 köpte Emil Holm dåvarande Storgatan 22, huset längst till höger. Samma år lät han bygga om huset.

öre nästa. En man kostade 30 öre i timmen. 3 månaders hyra för affären 87.50. Städskan kostade 2 kr i månaden.

Så vitt vi kan se var det tre personer som skötte affären den första tiden. Fröken Alma Johnsson, Magnus Lundströms 17-årige son Ragnar och Dagmar Lundström.

Barnen Holm var för små för att hjälpa till. Curt var 3½ år, Helfrid 1½, John, som så småningom skulle bli affärens ägare, föddes inte förrän 1909, och Åke och Carl-Axel var inte heller födda ännu.

Snart började varorna strömma in och följaktligen också kunderna och inkomsterna.

Kunderna och varorna

Vem handlade då i affären? Vid etableringen fanns redan (enligt

adresskalendern i Helsingborg) 12 järnaffärer inne i staden. Dessutom fanns det tidigare en järnhandel på Råå, Lundgrens järnhandel, så konkurrensen måste ha varit hård.

På inkomstsidan för den första månaden är det nästan tomt, men i



Efter ombyggnaden 1916.

maj börjar det hända saker. Kommersen blir plötsligt livlig, och vid maj månads utgång är bodkassan 498.26. De två första noterade inkomsterna kommer från ”Kvassen Drott, Råå”, som har betalt 6.55 och från ”Anton Larsson, Halmstad” som betalade 82.01. Ständigt återkommande namn bland kunderna är naturligtvis först och främst byggmästare Lundström och Råå Warfsaktiebolag, men också många andra Råånamn flimrar förbi. Målaremästare Aug. Andersson och fröken Anna Möller var bland den första sommarens kunder, kapten O. Olsson, möbelhandlare Israelsson och bagare Andersson likaså. Rydebäcks gård, Kopparverket och Katslösa Folkskola kan man också hitta i kundregistret.

Vad kunde man köpa i affären den första tiden? I varuförteckningen hittar vi bl.a.: gångjärn, krokar, strykjärn, luckor, spjäll, borstar, yxor, saxar, leksaker, ventiler, gångjärn, tänger. 50 franska skruvar kostade 6 kr, 2 kg tenn 6.96, 20 kg bly 4.80, 18 skyfflar var värda 15.38, 1 tvättbräda 42 öre. 1 cykelslang kostade hela 3.50, och behövde man dessutom ett däck, fick man betala 8.50, vilket måste ha varit flera dagslöner.

Dessutom kunde man hitta kruthorn à 1.07, hundkoppel för 60 öre, julgransprydnader à 4 öre. En bet-

upptagare kostade 70 öre. Tjuderpålar och tjurringar behövdes av lantbrukarna i trakten.

Skolväskorna kostade 1 kr styck och mjölkhinkarna 4.40. En vanlig enkel mjölkspann kunde man hitta för 1.60.

Mycket av det som fanns skulle man kunna tänka sig i dagens järnhandel också (om vi hade haft någon!), men dagens ungdomar skulle nog ställa sig frågande till många ting. T.ex. portörer, bläckhorn, cigarrkoppar, urkedjor eller rifvor.

John Holm och Kurt Åkerman berättar

Nu gör vi ett snabbt hopp till 1920-talet och de personliga minnenas tid.

Från kapten Ryhls tid har vi inga anteckningar, och vi kan bara spekulera i hur 1:a världskriget t.ex. påverkade handeln.

John slutade skolan 1925 och började då sin bana som springpojke i den affär som han så småningom skulle övertaga. Affären var fortfarande kvar i samma lokal, Rååvägen 32, och förblev så till 1930. I en liten svart anteckningsbok med tummade hörn står helt lakoniskt ”John Holm 1 april 1926-31 jan. 1960” och några rader längre ned ”Kurt Åkerman 28.7.1941-1.8. 1995”. Inom de datumen ryms en



Stridsvagnshinder byggs utanför järnaffären under andra världskriget.

stor del av Johns och hela Kurts yrkesverksamma liv.

John berättar att hans far på sommaren 1928 for som delegat till

en metodistkongress i USA och det var då som John, efter ett års praktik i Lybeck, helt tog över verksamheten.



Efter ombyggnaden 1930 flyttade järnaffären in i södra delen av huset. Till husets norra del flyttade Råsås poststation.

Ett av de första minnena som John har från sin springpojkstid är när han lastade en stor säck cement - ca 60 kg - på sin cykel och körde iväg med den till ett bygge. I vanliga fall transporterades alla varor till eller från Raus station med häst och vagn. Karl Bengtsson ombesörjde leveranserna. Om kärran var tungt lastad, hoppade han ur vagnen i uppforsbacken och gick vid sidan om ekipaget "för Docka" (så hette hästen) "skulle inte bli utsliten".

John berättar vidare att man räknade upp spik och nubb i lös vikt. Kunden fick sina nubb i strutar. Man sålde också taktjära i lös vikt. Tjergubbarna kom med sina

spänner (hinkar) och fick dem fyllda från järnhandelns fat.

Järnhandelns hemvist 1930-2001. 1930 flyttade affären söderut till Rååvägen 26-28.

Emil Holm hade redan 1915 köpt Storgatan 22 (som efter Råås inkorporering med Helsingborg döpts om till Rååvägen 26). 1929 köpte han också Rååvägen 28 och gjorde en stor ombyggnad. Och 1930 flyttade man järnhandeln till södra delen av den nya fastighetens första våning. Till norra delen av första våningen flyttade samtidigt Råås nya poststation. På andra våningen bosatte sig familjen Holm, och på tredje



Ägarskifte 1 februari 1960. John Holm överlämnar nyckeln till Kurt Åkerman.

*Gammalt företag i nya –
men kända – händer!*

I största samförstånd med min gode medarbetare, herr Kurt Åkerman, överlämnar jag den 1 febr. min gamla firma i hans för detta väry väl skickade händer. Jag tackar alla vänliga kunder för de många årens goda affärsförbindelser, och hoppas att förtroendet till firman skall följt orubbat!

John Holm

AB Råå Järn- & Maskinaffär

I snällhet med ovanstående vill jag endast bekräfta, att jag nu övertar ledningen och att jag skall göra mitt bästa för att bevara det goda förhållande, som rått med våra gamla kunder under tidigare år. Jag hälsar våra gamla och många nya kunder varmt välkomna!

Kurt Åkerman

UrHälsingborgsDagblad31jan.1960.

våningen inredde man en lägenhet för den nye poststationsföreståndaren Alfred Magnusson. Källaren blev dels lagerlokal för järnhandeln, dels hemvist för en skomakare.

1945 gjordes ännu en ombyggnad när posten behövde mera utrymme inom fastigheten. 1966 var postens lokaler hopplöst otillräckliga, och man lämnade den Holmska fastigheten för egna lokaler på andra sidan Rååvägen.

Huset övertogs 1978 av Kurt Åkerman, som redan då bodde på tredje våningen tillsammans med

hustru Greta och sonen Lennart. Kurt och Greta flyttade dit redan vid sitt giftermål 1955.

Kurt började alltså i affären som järnhandelsbiträde redan 1941. Jag frågar Kurt om det var hans första tjänst, och han berättar att han konfirmerades en söndag och började i affären på måndagen. När Kurt fick sin första lön började han - på Johns inrådan - spara 1 krona i veckan. Vilket innebar att han vid sitt giftermål 1955 hade en rejäl slant på banken.

Arbetstiderna i affären var långa, 8-19, men livet där kunde också vara gemytligt. Många av postkunderna kom t.ex. in i järnhandeln för en pratstund. Kanske blev de t.o.m. bjudna på en cigarr från de cigarrlådor som man redan tidigt kan hitta i varuförteckningen. Många av de anställda stannade också kvar i affären i flera år, t.ex. Dagny Olsson på 20- och 30-talen, Knut Knutsson på 40-talet, Lilly Andersson från mitten av 60-talet till 1990, och Mats Persson från 1965 till 1995. En tredje generation Holm fanns också i järnhandeln, då Johns dotter Barbro under sina sommarlov på 1950-talet hjälpte till i affären.

Affären gick bra hela tiden, och när posten flyttade 1966, tog järnhandeln över lokalerna och inrättade en porslins- och presentavdel-



Kulturdag på Råå. Kurt och Greta Åkerman och järnaffärens gamla Husqvarnacykel. Foto K-U och T. Engström, Helsingborg.

ning.

Många ideer till andra verksamheter kom också från affärens två ägare. Köpmannaföreningen kom till på Johns initiativ, och det första tomtetåget 1948 bestod egentligen av en häst och en vagn och Kurt utklädd till tomte.

Kundkretsen bestod fortfarande till största delen av lokalbefolkningen och Råås industrier, småföretagare och rederier. T.ex. Råwalls rederi, Packningsindustrin, som tidigare hade varit mekanisk verkstad, Råå Handelsförening, Timmerprodukter, Cedergren o Co, Israelssons möbelaffär, Kochs

blomsterhandel, Rådalens Vattenfabrik, Anderssons färghandel, Garveriet eller Helsingborgs Pälssborederi som det officiellt hette. Nästan alla är borta idag.

Många var storkunder under alla år. Sundsgården startade sin verksamhet 1938, och i en bok full av räkningar för det året kan vi se att en stor del av inventarierna kommer från järnhandeln: fotskrapor, sparbössa för telefonavgifter, potatisstötter, plättjärn, limknektar, rullgardinshållare, kokshämtare. Septemberräkningen innehöll 137 olika föremål till en sammanlagd summa av 1218.57.



Kulturdag på 1990-talet. Kurt och Greta Åkerman samt Mats Persson.

Rååborna saknar sin järnhandel

Man förvånar sig litet över att Råå vid början av förra seklet hade utrymme för två stora järnaffärer och hundra år senare - trots ett mycket större befolkningsunderlag - inte för någon. Visserligen handlar många idag sina spik och skruvar på stormarknader, men det är inte hela förklaringen.

Samhället i början av 1900-talet var helt annorlunda uppbyggt. Till stor del av personer som för sin försörjning var beroende av verktyg och material: båtbyggare, repslagare, segelmakare, toffelmakare.

Men det är väl fara värt att hart

när alla fönster och dörrar på våra gamla Rååhus snart kommer att hänga på sned när vi inte längre kan komma till Kurt med ett sönderrostat gångjärn från 1930-talet och nästan skamset fråga om vi kan få tag i ett likadant. Och visst till nästa förmiddag hade Kurt trollat fram ett.

Sant är att Rååborna och hela omnejden saknar sin nästan 100-åriga järn- och maskinaffär.

Åsa Rausing-Roos

Foto ur John Holms och Kurt Åkermans privata arkiv

Planer för museet

Vårt museum räknas idag som landets fjärde största inom vårt område. Detta ställer krav och innebär förpliktelser mot bakgrund av allt det arbete som lagts ner för att nå denna hedervärda position inom kultursektorn i samhället. Vi vill fortsätta att samla in föremål, utvidga och öka vår kompetens. Det är viktigt för oss att tala om för vår marknad - blivande besökare - att vi är en attraktion värd att besöka. För att kartlägga vad detta innebär, har en marknadsgrupp arbetat. Under ett år har vi träffats och haft kontakter med museets omvärld. Vi har gjort en analys som bla. lett fram till följande:

- * *Kultur - ett nöje och ett måste*
- * *Råå Museums uppgift är berätta fiskarnas och sjömännens historia*
- * *Våra besökare finns inom turismen*



Möjligheter

Som i alla situationer finns det också möjligheter till utveckling och förnyelse. Dessa möjligheter skall vi ta till oss med avsikt att öka vår attraktionskraft. Vi måste lära de nya arbetsmetoderna och teknikerna. Vi använder IT för kommunikation med omvärlden och databaser för registrering. Vi följer med och medverkar i de nya strömningarna i vår omvärld.

Nätverk

Genom att aktivt medverka i olika nätverk följer vi utvecklingen inom såväl kultursektorn som inom turismen

Nätverk kultur

Museet tillhör kultursektorn. Vi har lagt ner ett intensivt arbete på att knyta kontakter med kollegor, kulturorganisationer och politiker. Allt från Helsingborgs Museum till Kultur Skåne och Kulturnämnden i Helsingborg. Vi ingår nu i ett par nätverk och har startat ett projekt med Helsingborgs Museum kring postjakter. Vi har fördjupat relationerna med politikerna.

Nätverk Turism

Våra besökare finns huvudsakligen inom turismen. Ett omfattande lobbyarbete har under året lagts ner inom olika delar av turistnäringen. Allt från turistorganisationen Visit Helsingborg, till Skånes Turistråd.

Råå museum, ett attraktivt turistmål

Via såväl Visit som Turistrådet får vi aktiv marknadsföringshjälp att nå ut med vårt budskap om museet. Men också för att visa att hela Råå är ett attraktivt turistmål värt att besöka. I en kampanj riktar vi oss direkt till bussbolag som under 2000 var vår största besöksgrupp. Under 2002 är det vår avsikt att tillsammans med Simrishamns Turisbyrå och träbåtsföreningarna i Brantevik och Skillinge bygga en Kulturhistorisk turistaxel mellan Österlen och Råå. Under några av de sista dagarna i april 2002 kommer postjakten Hiorten från Marinmuseum i Karlskrona att besöka Råå i samband med att vi öppnar utställningen "*Postbefordran till sjöss*". Postjakten Hiorten återkommer i mitten av augusti i samband med Baltic Sail. Kanske får vi då också se andra vackra segelfartyg!

Många arbetsuppgifter

Analys- och introduktionsarbetet är nu avklarat. Ovanstående projekt är i produktion. Men det finns långsiktiga planer som vi i marknadsgruppen inte klarar av att genomföra ensamma. Skall intentionerna kunna fullföljas måste fler och nya krafter engagera sig för kortare eller längre projekt.

Ni som vill hjälpa till, kontakta Sigvard Windfors eller Bengt Persson.

Marknadsgruppen



Enskilda donatorers fond

Specifikation över ursprungligen donerade belopp

Eric Björcks fond	1983-84	14.000:-
Elsa och Frans Gustafssons fond	1986	5.000:-
Elsa och Curt Holms fond	1983	5.000:-
Sonja och John Holms fond	1983-89	18.105:-
Jonassons Rederiers fond	1943	1.500:-
Berit och Stig Nilssons fond	1983	5.000:-
Harry Palmkvists fond	1986	50.000:-
Harry Perborns fond	1980-91	36.650:-
Betty Rambergs fond	1984-86	55.000:-
Raus Sparbanks "1901-1965 fond"	1964-65	5.000:-
Ruben Rausings fond	1981	200.000:-
Ryssbrandens minnesfond	1988	5.400:-
Råå Sjöförsäkring för effekters fond	1965	1.000:-
Barbro och John Silfwergårds fond	1983-87-94	10.000:-
Folke Sörenssons fond	1982	50.000:-
Elva Thores minnesfond	1991	10.000:-
Nils-Henry Wikströms minnesfond	1982	25.025:-
Langstens Slip och Båtbyggeri, c/o Sven Backe	1992	10.000:-
Knut och Ebba Assarssons fond	1992	5.000:-
Alice Madsens fond	1993	10.000:-
John Anderssons minnesfond	1993	3.545:-
Bengt Anderssons minnesfond	1993	8.800:-
Georg Ålhagens minnesfond	1994	4.450:-
Sven Backes minnesfond	1995	64.192:-
Gad Rausings fond	1997	62.200:-
Råå Båtförsäkringsbolags fond	1997	25.000:-
Sven Thores minnesfond	1998	10.125:-
Berit och Per-Arne Wickanders fond	2000	10.000:-
Hans och Märta Rausing fond	2001	40.000:-
Nils Svenssons fond	2001	10.000:-



FöreningsSparbanken stöder



Årsredovisning

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12

År 2001

År 2000

T I L L G Å N G A R

Anläggningstillgångar

Byggnader	3.733.544:-	3.733.544:-
Byggnader - inredning	32.705:-	0:-
Avskr byggn.- inredning	-3.270.-	0:-
Larm- och åskledaranl	70.000:-	70.000:-
Avskr på larm- och åskledaranl	-70.000:-	-56.000:-
Datoranläggning	63.670:-	40.000:-
Avskrivning på datoranläggning	-47.890:-	-40.000:-
	<u>3.778.759:-</u>	<u>3.747.544:-</u>

Omsättningstillgångar

Kassa	1155:70	540:70
Bankmedel, Föreningskonto	248.885:35	263.081:68
Avkastning på värdepappersfonder	85.274:39	122.022:39
Diverse fordringar	<u>3.500:-</u>	<u>3.500:-</u>
	339.265:44	389.144:77

Donationsmedel

Ruben Rausings legat	284.876:45	281.692:27
Donatorers fond	50.558:49	50.558:49
Enskilda donatorers fond	371.728:38	371.728:38
Curt Perssons fond	<u>3.444:44</u>	<u>3.409:38</u>
	710.607:76	707.388:52

SUMMA TILLGÅNGAR

4.828.632:20 **4.844.077:29**

S K U L D E R O C H E G E T K A P I T A L

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	13.203:-	9.601:-
--------------------	----------	---------

Eget kapital

Ingående behållning	4.834.476:29	4.809.774:95
Årets underskott / överskott	- 19.047:09	+ 24.701:34
	<u>4.815.429:20</u>	<u>4.834.476:29</u>

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4.828.632:20 **4.844.077:29**

RESULTATRÄKNING tiden 1/1-31/12	<u>År 2001</u>	<u>År 2000</u>
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	26.650:-	23.800:-
Entréavgifter, enskilda	74.702:-	51.410:-
Entréavgifter, grupper inkl guide	51.635:-	81.920:-
Försäljning av böcker, kort, m.m.	24.985:-	24.500:-
Försäljning av Råå-videofilmer	3.277:50	2.800:-
Bidrag till museitidningen	9.750:-	14.095:-
Kvinnogruppen	0:-	2.850:-
Gåva Berit och Per-Arne Wickander	0:-	10.000:-
Gåva Hans och Mårit Rausing	40.000:-	0:-
Gåva Nils Svensson	10.000:-	0:-
Övriga bidrag och intäkter	6.008:50	0:-
SUMMA INTÄKTER	262.328:-	211.375:-
KOSTNADER		
Inköp/renovering av museiföremål	0:-	865:-
Aktivitetskostnader inom museet	5.028:50	7.625:50
-"- utom museet	9.925:-	7.280:-
Inköp av böcker, kort, m.m.	23.794:50	10.736:50
Förbrukn inventarier och underhåll	8.389:50	9.092:50
	47.137:50	35.599:50
Administrationskostnader		
Kontorsmat., porto, telefon m.m.	19.152:-	10.057:-
Föreningsmöten och medlemstidn.	15.486:-	10.631:-
Representation	3.352:-	704:-
Marknadsföring och inform.mtrl	20.351:-	14.033:-
Datorkostnad	1.533:-	0:-
Kostnad för utställningar	698:-	15.760:-
Medlemsavgifter och utbildning	6.702:50	5.446:-
Frakter och reskostnader	4.765:-	0:-
Releaseparty	31.963:50	0:-
	104.003:-	56.631:-
Driftskostnader för fastigheten		
Tomtarende	7.704:-	7.632:-
Energi, vatten och avlopp	21.396:-	22.288:-
Larmkostnad	34.374:-	29.016:-
Försäkringspremier	10.534:-	13.904:-
Underhåll, kompl av inredning	9.241:50	7.756:-
	83.249:50	79.702:-
SUMMA KOSTNADER	234.390:-	171.932:50
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR OCH FINANSIELLA INTÄKTER	+27.938:-	+39.442:50
Värdeminskningar		
Värdeminskn. larm/åsk/dator/inredn	-25.160:-	-27.334:-
RESULTAT EFTER VÄRDEMINSKINGAR MEN FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER	+2.778:-	+12.108:50
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	14.473:-	9.248:04
Förändring värdepappersfonder	-36.298:-	+3.344:80
	-21.825:-	+12.592:84
ÅRETS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT	-19.047:-	+24.701:34

MUSEITIDNINGEN

Redaktör:

Åsa Rausing-Roos
Näckrosgratan 2, 25271 Råå
Tel 042-26 03 34

I redaktionen:

Ragnar Thornberg
Cal Åström

Utställningar på Råå museum 2002

Postbefordran till sjöss

Utställare Posten, i samarbete med museet.

Knähakens naturreservat under vatten utanför Råå

Utställare miljösekreterare Peter Göransson.

Valda delar av Kjell Hanssons privata marina samlingar

Utställare Kjell Hansson.



RÅÅ MUSEUM FÖR FISKE OCH SJÖFART GRUNDAT 1933

Hamnplan, 252 70 Råå, tel 042-26 11 31, postgiro 64 48 36-9

Email: raa.museum@swipnet.se Web: home.swipnet.se/raamuseum/

Öppettider 2002:

9/1 - 24/4	Onsdagar 17-20	
1/5 - 19/6	Onsdagar 17-20	Lör-sön 14-17
22/6 - 11/8	Mån-fre 17-20	Lör-sön 14-17
14/8 - 22/9	Onsdagar 17-20	Lör-sön 14-17
25/9 - 4/12	Onsdagar 17-20	

Öppet för grupper efter tidsbeställning hos Siv Olsson 042-262688 eller Sven

Assarsson 042-261038. Medlemsavgift 100:- per år.

Entré 30:- Grupper 20:- Guidning grupper 200:-

Höstmötet äger rum onsdagen den 23 oktober kl. 19.00